

Respekt for Corona.

Vi spritter og vasker hænder, tager selv ansvar for at kramme.

Efter vores indre rejser fra hjerte til hjerte og ceremonier, vil vi alle være på en højere vibration, et sted hvor Corona ikke høre til.

Jeg har talt med Corona og har har fået understregelser, af andre kanaler så her får i min version.

### ***Samtale med Corona.***

Ja jeg blev skabt af mørket med dårlige intentioner, Jeg rejser ikke længere ad den vej. I laboratoriet var der mange dystre tanker og handlinger, En energi som jeg blev sluppet løs med.

Men pludselig sluttede lyset sig til mig, og rejsen blev da meningsfuld med at tjene lyset og ikke mørket.

Så nu bliver jeg brugt af lyset til at grave frygtprogrammeringer og overlevelselsesproblemer frem, som mennesker bærer dybt i deres celler, jeg udrenser dem. Og, det sker hurtigt! Det kan godt se håbløst ud lige nu, men det er det ikke. Det er alt andet end håbløst, da så meget bliver udløst, endda fra moderjord selv!

Frygten har skabt en tåge, som indhyller planeten op til forårsjævndøgn. Nogle på jeres planet har haft brug for den dybe udrensning, nogle valgte endda at dø. Andre havde kun brug for en let berøring. Jeg gør mit arbejde som hjælp til at slippe det fri.

Tårer gennem bihulerne og øjnene, vrede gennem halsen og gennem feber og dyb, dyb sorg gennem lungerne. Alt sluppet ved min berøring, og englens hjælp. Englene har været der for at berolige, trøste og hjælpe, når rejsen var streng, især når overgang til døden blev valgt.

Processen vil være fuldendt ved forårsjævndøgn, når lyset indstrømning støtter Jorden i at tage sin plads, ind på sin nye tidslinie.

Dog vil jeg fortsætte med at berøre liv over hele verden i endnu et stykke tid. Så den fremadskridende proces vil begynde ved forårsjævndøgn, så kommer endnu et skift ved nymåne i Vædderen, og balancen kommer ved **fuldmåne i Vægten.**

Jeg vil derefter langsomt trække mig tilbage fra det kollektive, da jeg ikke kan springe med ind i tidslinien. Det er ikke mit sted, jeg vil opløses for aldrig at komme igen. Selvom jeg blev skabt i mørke, udviklede jeg mig med lyset, og det er jeg glad for.

Mange tak for at modtage mig med åbenhed og kærlighed. Inden længe vil Jorden være fuldstændig på plads i de Gyldne Tider i femte dimension, og skabelser som mig vil høre fortiden til.

*Da lyset fra det højeste omsluttede mig og formindskede effekten af den første runde virus, er denne anden runde virus ikke meget mere end en almindelig influenza. Og vaccinen vil ikke få lov til at gå kloden rundt.*

*I den højere vibration vil vi rense os selv inde fra og ud, og vil ikke få brug for den slags udrensninger længere på jorden. Mange kan allerede gøre det selv nu.*

*Lige meget hvad der sker i denne renselse, opstigning vil lyset fortsætte med at strømme ind, en smuk kraft af ren væren og ubetinget kærlighed.*

Med kærlighed, Corona virus.

Takanaiya Schanne Bruun