

Nyheds brev 27 oktober 2015.



Rejsen fra mit hjerte, gennem min sjæl til månen.

I fuldmånen har vi mulighed for at slippe gamle følelser og overbevisninger som ikke tjener os.

Besked som mange af jer genkender i det indre.

Kraftfuld stærk feminin energi går igennem, vi bliver mere og mere sensitive, påvirkning til maskulin feminin balance, den magt som ikke længere tjener jorden popper op og bliver endnu et skridt tydeligere, styringen igennem magt popper op, vi vågner for nye muligheder både i det ydre og det indre.

Energien påvirker os alle i det indre, så skyld og skam popper op dybt nede fra, Tilgiv dig selv, (Undskyld, Tilgiv mig, Jeg elsker dig, Tak.) Denne påvirkning har kørt omkring 10 dage og kan slippes ved at du går ind og tilgiver. (Kommer meget i drømme)

Vi mennesker stiger stadig i de nye vibrationer på jorden og der er langt at falde ned i skyggerne, men det er faktisk det som sker i dig, du stiger samtidig med at du falder ned og for hver gang du kommer op bliver du mere og mere vis og kraftfuld, du bliver klargjort til at gå ud med det som er dit ægte jeg.

Det er vigtigt for jorden at vi lyser og holder energien, det kræver dybt indre arbejde og renselse. Naturens redskaber i Shamanhulen er skabt til dette arbejde.

Jeg renser mig i hvid salvie, beder om hjælp til at få lagt hånd på de steder hvor det dybeste mindreværd sker i mig, rejser ind i det, rummer det, bliver vis og forløser det. På den måde kan det destruktive ikke holde mig væk fra mine nye visioner og det kvantespring der er ved at tage form på jorden.

Jorden er højnet i energi, og det er menneskeheden's opgave at "følge med" i energi.

Jorden ER blevet "guddommelig" – Moder Jord LYSER som en stjerne.

Det betyder at Vi trækker vejret i kærligheden og må sætte os selv fri til at bære denne nye sensitive, vidunderlige kærligheds kraft. Vores guddommelighed er med andre ord det lys og den kærlighed, der allerede findes til rådighed i vores sjæl og i vores hjerter. Derfor behøver vi KUN at lede – inden i os selv.

Ordet Gud får hermed en helt ny? og anderledes betydning for mange. Nu er der ikke mere tale om guder eller ophøjede personer, der skal bedes til. Du kan nu bede til Lyset i din sjæl.

For her findes din sandhed – lige her inden i dig.

Tænd Lyset i dit hjerte - Det er tid til at udleve din skønhed.

Fortæl hvad du føler og indeholder så åbner dit hjerte.

I kærlighed til Livet i en ny tid.